



High lights

7 leden LGH gaan voor de marathon van Rotterdam op 15 april



Ondanks harde wind toch knappe resultaten tijdens de Biesboschloop op 7 januari 2012.



Mariëlle Smits 28.11 op de 5km

Helaas toch weer een terugval voor Gerard Lensvelt

Druk bezochte Nieuwjaars borrel bij het Pleintje in Dussen.



Unieke sponsoring verzorgd door Dries

Nieuw jaar, nieuwe dromen en nieuwe doelen (door Bas Smits)

Als je eigenlijk denkt rust te hebben wordt je er weer aan herinnert dat er weer een nieuwsbrief gemaakt dient te worden. Dan maar weer in de pen klimmen al moet ik het eerlijk zeggen dat dit wel leuk is.

Drie maanden zijn inmiddels gepasseerd en er is weer volop activiteit in de loopgroep. Zo hadden we op 8 januari de Nieuwjaars borrel, en dit was weer heel gezellig waar jong en oud elkaar wisten te vinden en de sterke verhalen onder het genot van een drankje naar boven kwamen. Niet alleen sterke verhalen maar ook tranen van het lachen tijdens het vertellen van moppen.

Eind vorig jaar heb ik nog een oproep gedaan voor mensen die interesse hebben in het lopen van een marathon. Veel reactie kreeg ik via mail toe gestuurd veel enthousiasme was er, maar ook die mij voor gek verklaren. Maar ja, ik laat me zomaar niet uit het veld slaan al heb ik ooit gezworen nooit meer een marathon te lopen na mijn catastrofale finish in New York. Maar goed dat een aantal lopers binnen de loopgroep mij kennen en als ik niet mee zou doen ook zij nooit meer een marathon zouden lopen. Dit natuurlijk als geintje bedoeld maar ik voelde me wel weer gedreven te gaan trainen.

Dan te weten dat je de voorbereiding van je marathon nooit alleen doet. Dit doe je altijd met je naaste familie, als dit niet op één lijn zit dan hoef je er echt niet aan te beginnen. Gelukkig heb wij een team die voor elkaar door het vuur gaat al gaat de een wat sneller dan de ander.

Er is sympathie en er wordt voor elkaar gezorgd in moeilijke tijden. Er wordt zelfs geopperd en bij elkaar te slapen als één van de marathon lopers het niet meer ziet zitten. Wie zijn nu eigenlijk de atleten die de marathon willen gaan lopen?

Dit zijn: Dries, Ronald, Bas, Ron, Sjaak B, Jan en Jos. (op de foto ontbreekt Sjaak) De 1e lange duur van 20km bij AV Sprint was voor 2 marathon voorbereiders niet zo'n groot succes. Zij waren op weg naar AV sprint al bij knooppunt Hooipolder de weg kwijt. Veel te laat kwamen zij uiteindelijk aan en kregen ondanks de te late start persoonlijke begeleiding. Die twee liepen wel zo hard dat zij verschillende groepen inhaalde en uit eindelijk met een snelle tijd finishte. Beteuterd keken de andere naar die twee omdat zij wel een hele speciale begeleiding hadden gekregen.

Veel succes allemaal die hun doel proberen te verwezenlijken.

Doel voor 2012

Wat is mooier een jaar te beginnen met een grote sponsor (Ballast Nedam) die ons doel van vorig jaar op de voet gevolgd heeft.

Dries heeft zich enorm ingezet om al snel veel geld binnen te halen voor Dream4Kids. Dit schept natuurlijk wel verplichten om weer een doel te realiseren. Wij als bestuur zijn daarom van mening dit ook weer te gaan doen, zeker n.a.v. de reacties die we nu nog krijgen over het resultaat van vorig jaar. Niets is mooier dan een kind/ gezin te zien waarbij hun droom is uitgekomen. Wij hebben dit gezien en natuurlijk zal de volgende droom geheel iets anders zijn.

Wij als bestuur hebben dan weer veel hulp nodig anders lukt dit gewoon niet. Wij zullen natuurlijk jullie ook persoonlijk

vragen om met ons het doel te realiseren maar mocht je je al geroepen voelen mee te doen meld dit aub bij het bestuur. Ik blijf het zeggen: wij zijn een kleine groep atleten die vorig jaar een groot doel hebben neergezet.

Wij gaan het doen, wij gaan weer met elkaar een kind gelukkig maken.

Nieuw logo D4K

